

Flyktingbarn är som du och jag

Ibland är det bra att tänka efter. Att fundera på hur det egentligen är för den nya flickan i din klass och på vad som hänt med henne. Det gör att du kanske tar hand om henne på ett helt annat sätt!

En dag när du kommer till skolan sitter det en ny flicka i en av skolbänkarna. Hon har konstiga kläder på sig och verkar lite rädd, men ser samtidigt lite kaxig ut. När du säger "hej", tittar hon på dig och säger något du inte förstår. Det låter väldigt roligt och du vänder om dig och tittar på de andra i klassen och känner hur skrattet bubblar i halsen. Innan du släpper fram skrattet vill jag att du föreställer dig detta:

Du har levt hela ditt liv i fred. Du har haft ett hem, en familj och vänner. En dag, utan förvarning, förändras hela din värld.

Över en natt blir grannen, som du lekt med varje dag, din fiende. Stridsvagnar dundrar fram på gatorna och bussar brinner. Granater slår sönder skolan och raketer tystar kyrkklockorna för alltid.

Plötsligt är allt du känt till, ägt och älskat borta. Om du är lycklig nog att överleva, kanske du flyr bort och kommer ensam och förvirrad till ett främmande land. Maten smakar inte som hemma och du förstår inte vad människorna säger. Allt är ovant och konstigt. Du är en flykting.

Jesus var också flykting

Det finns ungefär 60 miljoner flyktingar i världen, varav hälften är barn. Det är så många att det är svårt att fatta. Men om du tänker på dem som Sara, Jessica, Ahmed, Anna, Jesus och så vidare, blir det lättare att förstå att det handlar om barn som är precis som du, förutom att de tvingats att fly från sina hem.

Såg du att Jesus fanns med bland namnen på flyktingbarnen? Han finns med, därför att Jesus själv var ett flyktingbarn en gång. När de vise männen hade hälsat på Jesus, kom en ängel och varnade Josef om att Herodes letade efter Jesusbarnet för att döda honom. Det står i Matteusevangeliet att Josef gick upp mitt i natten och tog med sig Jesus och Maria och flydde till Egypten.

Flyktingbarn idag flyr, precis som Jesus och hans föräldrar gjorde, från sina länder för att deras och familjens liv är i fara. Medan de flyr undan krig, konflikt, hat och förföljelse ser de fruktansvärda saker - saker som inget barn skulle behöva se. De flesta flyr till grannländerna, precis som Josef gjorde med sin lilla familj. Det är bara en liten, liten del av världens flyktingar som kommer till Europa och Sverige.

En flykting behöver vänlighet

När flyktingar äntligen kommer till en säker plats som Sverige är de rädda, trötta och hungriga. Om de hade tur kunde de packa ner en favoritbok, en leksak eller ett kramdjur. Men ofta fanns det ingen plats i deras väska för deras älsklings saker, eller så hann de inte packa ner dem. Ibland har flyktingbarnen bara sina drömmar och minnen med sig när de kommer till Sverige.

Hur tror du att det skulle kännas? Faktum är att flyktingar, både barn och vuxna, är precis som du och jag, förutom att de inte äger någonting. Nästa gång du möter en flykting i skolan eller någon annanstans, tänk efter en sekund. Föreställ dig att du var i hans eller hennes ställe. Ge henne eller honom ett leende, istället för att vända ryggen till. Det kanske inte verkar så mycket, men för en flykting kan det innebära allt - att få känna att han eller hon är välkommen hos oss!

