

Hylla kungen!

Joel var åtta år och bodde i en liten by strax utanför Jerusalem. I dag var han med sin pappa på väg in till Jerusalem för att handla lite saker. Joel älskade att få lov att vara med pappa på egen hand och i dag så skulle de få ha hela dagen för sig själva. Det var en riktig lyckodag. De gick och pratade om spännande saker. Pappa berättade om Israels stora dröm om Messias som skulle komma en dag och befria Israel för alla förtryckare. Men, undrade Joel, hur skulle Messias egentligen se ut? Skulle han vara som värsta grymma krigare eller som en vacker kung?

Plötsligt hörde de en del oväsen bakom sig längre ner på vägen. Var det någon tjuv som hade blivit fångad av romerska soldater? Nej, människorna verkade vara glada. Nu såg de bättre. Det var ju läraren Jesus. "Honom gillar jag," sade hans pappa. "Hans undervisning är stark och tydlig." Men vad var det folk sjöng runt Jesus? De kom närmare och nu hörde Joel bättre: "Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!"

Så där sjunger man inte till vem som helst. "Hosianna" sjöng man bara till Gud, till den som man trodde var den store Räddaren. Joel tittade på sin pappa som såg ut som ett litet barn som fått bästa presenten. Pappa hoppade jämfota, tillsammans med alla de andra människorna som samlats längs med vägen. "Att jag inte fattat det förut," sa pappa. "Jesus är Messias. Nu börjar en ny tid. Tänk att vi får uppleva detta." Han tog Joel i båda händerna och de tog en ringdans av glädje. Pappa gjorde som de andra runt omkring och skar palmkvistar från palmer bredvid vägen och la ut för att göra en riktigt fin väg för Jesus. Pappa tog också av sin mantel och la den på vägen. Joel och pappa sjöng tillsammans med alla andra: "Hosianna, Davids son." Nu passerade Jesus dem, ridande på en åsna. Jesus såg på Joel och log vänligt.

Den här dagen kom Joel alltid att minnas.

Joel och hans pappa tog emot Jesus som Messias, som en kung.

Jesus vill få vara kung i ditt liv också. Ta emot honom och låt honom få leda dej varje dag ända till den dagen då du kommer till himlen. Då kommer du tillsammans med alla andra som gjort honom till kung i sina liv, här på jorden, få vara med på en underbar Hosianna-fest!

Glad advent på dej!

JOHANNES LYCHE

