

De röda stövlarna



I skyltfönstret till skoaffären står en skyltdocka med ett par fina stövlar i handen. Stövlarna är röda med vitt pälsfoder. Stina och mamma är inne i staden för att handla. Stina får syn på stövlarna i skyltfönstret:

- Mamma! Titta vilka fina stövlar! Precis sådana som jag önskat mig. Kan vi inte köpa dem?
- Nej, du behöver inga nya stövlar i år, svarar mamma. Du fick nya förra vintern och de passar fortfarande.
- Men de är så fula, muttrar Stina surt. Alla andra i klassen har fått nya stövlar. De får alltid så mycket nytt.

Stina fortsätter att sura medan de går längs gatan. Mamma försöker prata om allt möjligt för att få Stina glad igen, men det hjälper inte.

De går in i gallerian. Precis innanför de stora dörrarna sitter en flicka i rullstol. Hennes byxor hänger rakt ner, där de borde ha stuckit fram två fötter. Med de stumparna till fötter kan flickan varken stå eller gå.

Stina tittar länge på flickan. Hon ser så glad ut och skrattar när hon pratar med sina mamma.

Stina skäms. Här går hon och surar för att hon inte fick nya stövlar. Hon som både kan stå, gå och springa och som har både stövlar och skor ...

– Förlåt mamma, viskar hon och trycker mammas hand. Jag behöver inga nya stövlar!

Känner du igen dig i Stina? Har du också varit besviken över att du inte fått precis vad du velat ha någon gång? Att vara missnöjd, istället för tacksam, över det vi har är synd. Och att hela tiden vilja ha mer och mer är också en synd, som kallas för girighet. Du och jag är ofta missnöjda och giriga och det är synd vi får kämpa med, kanske varje dag. Vi får be Jesus om förlåtelse, men också be om hjälp att vara tack-samma över allt det vi har – och det är mycket!

UR DROPPEN
BEARB. HENNY JOHANSSON
ILLUSTRATION: PAULA CARLSSON

