



ANDAKT

Att be är som att andas



Hur många myror har du sett samtidigt? En gång såg jag en jättestor myrstack där det bara kryllade av myror. Jag försökte räkna dem – men gav upp. Jag försökte följa en liten myra som kröp runt - men det gick inte. Då slog det mig: När Gud tittar ner i myllret av alla sju miljarder människor på jorden – då ser han just mig. Hans blick följer varsamt varanda steg jag tar. Och inte bara det: han ser rakt igenom mig, han vet vad jag tänker och känner och han vet precis vad jag behöver.



I söndagens text undervisar Jesus om bönen. Bön handlar inte om att visa upp sig för andra eller att rabbla långa böner så att Gud verkligen ska höra. Nej, bönen är ett enkelt och personligt samtal med Jesus. Du har säkert goda vänner som du brukar prata med och berätta allt för. Det som gör vännen Jesus så unik är att han känner dig och vet precis hur du har det redan innan du ens öppnat munnen. I minnesversen beskrivs Gud som din pappa som vet vad du behöver redan innan du bätt om det. Men varför ska vi då be egentligen? Jo, Jesus vill ha en personlig relation till dig. Att be är som att andas - om du inte andas så dör du och om du inte ber så dör din relation till Jesus. Så Jesus vill att du ska komma med allt till honom, berätta när du är glad eller ledsen, be om förlåtelse när du gjort fel, tacka för allt han ger, be att han leder dig och fråga om hjälp när du behöver. Han blir helt överlycklig varje gång du vill prata med honom för då visar du att du är beroende av honom och

att du inte klarar dig utan honom. Han har dött för dig - för att du ska leva för honom.

Du får be om precis allt! Gud har all makt och kan ge dig precis vad du ber om. Men, Gud ger dig inte alltid det du ber om - men han ger dig alltid det du behöver. Så om du inte får det du ber om så är det inte för att han inte kan göra det utan för att han har högre tankar om dig som du kanske inte förstår just nu. Han som känner dig bättre än du känner dig själv vet precis vad du behöver.

Nästa gång du ser en liten myra så får du påminnas om att trots att du bara är en liten pluttig människa bland alla miljarder människor på jorden så ser Jesus just dig. Han älskar just dig, han har dött för just dig och han vill vara din bästa vän.

RAKEL SMETANA



Er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.