

# Caspers önskan

Casper har länge önskat sig en hund. Han är nästan lite sur på storebror Conny som är allergisk, så att de inte kan skaffa någon. Mamma har förklarat att Conny inte kan hjälpa att han har allergi och att det inte tjänar någonting till att vara sur över det. Och det vet ju Casper.

Nu närmar sig Caspers födelsedag och mest av allt önskar han sig en liten tax. Men han vet ju att det inte är möjligt. Mamma har frågat många gånger vad han vill ha på sin födelsedag och nu hon frågar hon igen.

– Casper, har du kommit på något som du vill ha till födelsedagspresent?

Casper säger att han måste gå ut en stund för att fundera på saken. Ute på gården hittar han en fotboll som han börjar dribbla med. Rätt som det är kommer grannen, gamla tant Stina, förbi och hon stannar för att prata med Casper. Hon är rätt ensam, tant Stina, eftersom hennes man dog för några måna-

der sedan och hennes vuxna barn har flyttat långt bort. Därför är hon alltid glad när hon har någon att prata med. Innan Casper vet ordet av har han berättat hela historien för tant Stina - om sin längtan efter en liten tax och om Connys allergi.



– Du måste bara hitta på något annat att önska dig, säger tant Stina vänligt.

– Hmm, säger Casper. Jag behöver faktiskt nya färgpennor. Han pratar med tant Stina en stund till innan han går in och berättar att han kommit på att han behöver nya färgpennor.

– Hur mår tante Stina då? frågar mamma.

– Hon mår bra, men hon känner sig väldigt ensam. Jag tror att jag ska gå upp i mitt rum och be att hon ska få en vän, svarar Casper.

– Käre Jesus, ber Casper, jag ber att tant Stina ska få en vän. Och så ber jag också att Conny inte ska behöva vara allergisk så att vi kan skaffa en tax. Amen.

Några dagar senare är det Caspers födelsedag. Mamma, pappa och Conny sjunger för honom och så får han äta frukost i sängen. Han får också flera paket och han är glad över alltsammans. Plötsligt knackar det på ytterdörren. Det är tant Stina. Hon vill att de ska komma ut och se. Och i gräset på gården leker en söt liten tax! Tant Stina berättar att hennes vuxna barn har köpt den åt henne så att hon inte ska känna sig så ensam i sitt hus.



– Inte vet jag hur de kunde veta att jag känner mig ensam för det har jag aldrig talat om för dem, säger Stina. Det känns precis som om någon har bett för mig. Men mina barn tänkte nog inte på att jag börjar bli gammal och inte orkar gå ut med taxen så ofta. Så jag tänkte om du, Casper, kan hjälpa mig och gå på promenad med hunden åt mig ibland?

– Ja, det vill jag! utbrister Casper.

På kvällen tänker Casper på vad han hade bett om. Han fick ingen hund och Conny var fortfarande allergisk, men Gud besvarade hans bön om en vän till tant Stina, en fin liten vän, som Casper får låna ibland. Och på så sätt har han fått en hund, åtminstone en liten del av en tax. Och det är inte så illa det heller!

