

Glöm inte att tacka

Har du tänkt på hur mycket vi har att tacka Gud för? Egentligen skulle våra liv vara som en lovsång till Gud. Ingen har gett oss så mycket som Han. Ändå kan det vara så så att vi går omkring och tjuvar, för att vi inte får precis som vi vill. Det är precis som om vi glömt allt som Gud gett oss.

Vad är det då vi får av Gud? Kan du se? Då har du fått ögon att tacka för. Om du går omkring och blundar ett tag, märker du snart hur bra det är att ha ögon.

Kan du höra? Då har du öron att tacka för. Kan du gå, springa och hoppa? Ja, då har du ben att tacka för.

Är du frisk? Ja, då har du verkligen mycket att tacka för.

Du kanske tycker att allt detta är något man måste ha. Det är självklart, tycker du, så det behöver man inte tacka för. Nej, det är inte alls självklart. Det är alltsammans Guds gåvor, men det är lätt att bli otacksam och glömma allt som man fått.

Gud blir ledsen när vi glömmet att tacka för Hans gåvor. Det allra största gåvan vi fått av Gud är Jesus. Han har dött för oss så att vi kan få alla våra synder förlättna och komma in i himmelen. Därför bör vi tacka Gud allra mest för Jesus. Ja, vi får tacka Jesus själv för att Han som är Guds son ville komma till jorden och hjälpa oss. En gång kom det tio spetälska män till Jesus. Alla ville de bli botade av Jesus. Du vet kanske att spetälska är en fruktansvärd sjukdom. Jesus sa till dem att de skulle gå till prästerna. Det var de som skulle säga om man hade spetälska eller inte.

De trodde på Jesus och gjorde som Han sa. De gick iväg. Och kan du tänka dig att innan de hann fram så var spetälskan borta och prästerna kunde säga att de var friska! Alla blev glada. Men bara en tänkte på att tacka. Bara en gick tillbaka till Jesus och tackade Honom.

Hur gör du? Glöm inte att tacka Herren för allt du får.

HENRIK SVENSSON UR KYRKANS BARNTIDNING



Tacka Gud under livets alla förhållanden.

1 THESS 5:18