

# Kamelunder

**H**ar du försökt trä en synål? Det kan vara ganska svårt att få tråden igenom det lilla, lilla nålsögat. Men det går oftast om man är stadig på handen och lite envis. Har du försökt få en kamel genom samma nålsöga? Hmm, trodde väl det. Du har ingen kamel. Men även om du haft det skulle det varit svårt att få ett sånt jättestort djur igenom nålsögat. Stört omöjligt, säger du. Ja, det måste till ett mirakel om en kamel ska igenom ett nålsöga.

Men, vet du, kamelen det är du och jag och nålsögat är dörren till Guds rike, riket där Jesus är kung. Oops, tänker du, då är det omöjligt att få vara hos Jesus. Ja, det sa Jesu lärjungar också när Jesus hade sagt att det är lika svårt för en rik att komma in Guds rike som för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Vem kan då bli frälst?, undrade lärjungarna. Då är det omöjligt. Vad sade Jesus då, tror du? Han sade att lärjungarna hade rätt. Ingen människa kan komma in i Guds rike själv. Det spelar ingen roll hur mycket man försöker. De



Vem kan då bli frälst?



hjälper inte ens med blod, svett och tårar som en berömd farbror sa en gång. (Fråga pappa eller mamma om vad som menas med det uttrycket). Det är lika hopplöst som för kamelen. Men Jesus slutade inte där. Han sade MEN. Men, för Gud är ALLTING MÖJLIGT. Gud kan göra så att till och med kameler kommer igenom nålsögon.

Tror du på Jesus? I så fall har du fått vara med om ett mirakel (som du kanske inte ens märkt, men så är det med mirakel, man märker dem inte alltid). Att tro på Jesus det är detsamma som att komma in i Guds rike. Gör du det har Gud gjort ett under med dig. Det gör Gud varje gång någon börjar tro på Jesus. Han gör ett kamelunder! Och vet du vad vi kan göra? Vi kan be Gud att han ska göra många kamelunder. Amen.

DANIEL JOHANSSON

För människor är det omöjligt,  
men inte för Gud. Ty för Gud är  
allting möjligt.