



Mötet vid brunnen

Följ med till en brunn i Sykar i Samarien! Det är mitt på dagen. Solen är het. Det sitter en man vid brunnen, en främling. Han ser trött ut.

Då kommer en kvinna vandrande med sin kruka. Hon ska hämta vatten i brunnen. Underligt att hon kommer nu under den hetaste tiden! Varför gör hon inte sällskap med de andra kvinnorna? Vågar hon inte gå tillsammans med dem?

Kvinnan ser främlingen vid brunnen. Han ber henne om vatten. Kvinnan blir förvånad. Mannen är jude, och judarna brukar inte vilja tala med samariter. Men mannen fortsätter att tala. Han berättar om vad Gud har att ge, om levande vatten och evigt liv. Kvinnan lyssnar förundra.

- Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten! ber hon.

Mannen ser på henne, allvarligt men kärleksfullt.

- Gå och hämta din man! säger han.

Kvinnan stelnar till.

- Jag har ingen man, kommer svaret snabbt.

- Du har rätt. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.

Kvinnan stirrar på främlingen.

- Herre, jag ser att du är en profet! utbrister hon.

Ja, men mannen vid brunnen är mer än en profet. Han är Messias, Herren. Kvinnan börjar förstå. Hon känner hans genomskådande blick men samtidigt hans varma kärlek. Han stöter inte bort henne som så många andra har gjort. Han vill ge förlåtelse och hjälp - levande vatten och evigt liv!

Kvinnan glömmet sin kruka och skyndar in i staden. Hon måste berätta för alla.

INGA-LISA PERSSON



ILLUSTRATION: HANNA JOHANSSON

Den som vill skall fritt få dricka av livets vatten .