

Den tomma fågelburen

I en liten stad i USA fanns det en gång en pastor som hette George Thomas. En påskdagsmorgon kom han till kyrkan bärandes på en gammal, rostig och böjd fågelbur som han satte ned bredvid talarstolen. Folk lyfte på sina ögonbryn av förvåning och då började pastor Thomas att berätta...

När jag vandrade genom staden igår såg jag en ung pojke komma gående mot mig. Han gungade den här fågelburen i sin hand. På burens botten satt tre små fåglar som skakade av kyla och rädsla. Jag stoppade grabben och frågade:

- Vad har du där?
- Bara några gamla fåglar, svarade han.
- Vad ska du göra med dem? frågade jag.
- Ta med dem hem och ha lite kul med dem, svarade han. Jag ska reta dem och dra av dem fjädrarna för att få dem att slåss. Jag ska ha riktigt kul.
- Men du kommer ju att tröttna på fåglarna förr eller senare, vad ska du göra då? fortsatte jag.
- Äsch, jag har några katter, sa pojken. De gillar fåglar. Jag ger fåglarna till katterna. Pastorn tystnade.



- Hur mycket pengar vill du ha för de där fåglarna? frågade jag sen pojken.
- Va? sa pojken. Varför vill du ha de här fåglarna? De är bara enkla vildfåglar. De sjunger inte, de är inte ens vackra att se på.
- Hur mycket? sa jag igen.
- Pojken tittade på mig som om jag var galen och sa:
 - 10 dollar.
- Jag stoppade handen i fickan och tog upp en 10-dollarsedel. Jag la pengarna i pojken hand och på ett ögonblick hade pojken sprungit därifrån. Jag tog upp buren och bar den försiktigt till slutet av gatan där det fanns ett träd och en gräsplätt. Jag satte ner buren, öppnade luckan och genom att lätt knacka på

buren fick jag fåglarna att flyga ut i det fria.

Det förklarade den tomma fågelburen bredvid talarstolen men pastorn fortsatte sin historia.

En dag pratade djävulen med Jesus. Djävulen hade just varit i Edens lustgård och han var skadeglad och skrytsam.

– Ja, min Herre, jag fångade just världen där nere med alla människor. Jag gjorde en fälla och la ut bete som jag visste att de inte kunde motstå. Jag fångade dem alla!

– Vad ska du göra med dem? frågade Jesus.

– Jag ska lära dem hur man gifter sig och sen skiljer sig, hur man slår varandra, hur man super, röker och förbannar. Jag ska lära dem att uppfinna vapen och bomber för att döda varandra. Jag ska verkligen ha kul.

– Och vad ska du göra när du är färdig med dem? frågade Jesus.

– Ah, jag ska döda dem, sa djävulen stolt.

– Hur mycket vill du ha för dem? frågade Jesus.

– Äsch, du vill inte ha de där människorna. De är inget att ha. Om du får dem kommer de bara att hata dig. De kommer att spotta på dig, förbanna dig och döda dig. Tro mig, du vill inte ha de där människorna.

– Hur mycket? frågade Jesus igen.

Djävulen tittade på Jesus och hånlog.

– Allt, ditt blod, dina tårar och ditt liv.

– OK, sa Jesus. Sen betalade han priset.

Pastorn tog fågelburen, öppnade dörren till buren och gick därifrån.