

Störst av allt är kärleken

Linus satt och funderade. Han var ganska bekymrad. Söndagsskolefröken hade precis läst för barnen ur Bibeln. Det var en vacker text om kärleken: Kärleken är tålig och mild kärleken avundas inte, den skryter inte.. den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp...

Texten beskrev hur man är om man har kärlek. Men så hade fröken sagt att barnen skulle byta ut ordet "kärleken" och sätta in sina egna namn där istället. Så skulle de se om de kände igen sig.

Det var därför Linus var så bekymrad. Han hade läst:

Linus är tålig och mild, Linus avundas inte, Linus skryter inte... Linus uppför sig inte illa, Linus söker inte sitt, Linus brusar inte upp...

Usch, det där stämde inte alls. Inte en enda sak! Vad hemskt! Jag är ofta otålig, avundsjuk på mina kompisar, skryter ibland när jag vill vara bäst... tänkte Linus.

– Stämmer bibeltexten med hur ni är? undrade fröken.

Barnen var alldeles tysta.

– Nej, inte en enda människa kan känna igen sig i de här verserna. Men om vi byter ut era namn och sätter in Jesus där i stället? fortsatte fröken. Vad händer då? Jesus är tålig och mild, Jesus avundas inte; Jesus skryter inte .. Jesus uppför sig inte illa, Jesus söker inte sitt, Jesus brusar inte upp...

– Ja, det stämmer perfekt! utbrast Linus. Det måste vara Jesus dom har skrivit om.

– Ja, han syndade ju inte en enda gång, sa Sara, det har min pappa berättat för mig.

Nu blev barnen ivriga när de kom ihåg hur Jesus var.

– Jesus var tålig när soldaterna slog och spottade på honom innan han hängdes upp på korset, sa Marcus.

– Ja och han sökte inte sitt när han tog emot mammorna och barnen fast han egentligen var väldigt trött då, sa Lotta.

– Vad betyder "sökte inte sitt"? undrade Karl.

– Att han inte bara tänkte på sig själv, trodde Lotta.

– Det stämmer, sa fröken.

– Det finns ett exempel till på att han inte sökte sitt. Det viktigaste han gjorde för oss.... fortsatte fröken och tittade lurigt på barnen.

– Dog på korset och blev levande igen, sa Linus stolt.

– Just det, sa fröken. Det var ju därför han kom ner till jorden. Det är Jesus som är kärleken. Därför stämmer

det så bra att sätta in hans namn i texten. När vi tror på honom får vi del av hans liv. Vi fortsätter att göra dumma saker, men vi får leva i hans förlåtelse, varje dag. Jesus finns med sin kärlek i oss. Och den kärleken ska aldrig försvinna eller förstöras.

Helena Carlsson



**Nu består tron, hoppet och kärleken, men
störst av dem är kärleken.
1 Kor13:13**