

GUD VET ALLT

Gud vet allt! Men om Gud vet allt innan vi ens hunnit knäppa händerna - varför skall vi då be?

Tänk själv: Ni sitter hemma vid matbordet och äter god mat. Men ni pratar inte med varandra. Öppnar bara munnen för köttbullen och potatisen. Det enda som hörs är slamret av besticken. Ingen säger ens tack för den goda maten. Så trist. Inte minst tråkigt för den som handlat in och lagat maten.

Att prata är också ett sätt att vara samman. Goda och vänliga ord kan dessutom göra oss glada. Att be är att vara samman med Gud. Se vad Jesus gjorde. Jesus bad mycket. Mitt bland alla människor bad Jesus. Ibland föll han på knä och bad. Det hände också att Jesus sträckte upp händerna under bönen. Det berättas i Bibeln att Jesus bad hela nätter. Det verkar som om Jesus ibland behövde vara samman med sin Far i himmelen länge på egen hand. Men både Gud och Jesus visste. Ändå bad Jesus mycket. I bönen var Jesus samman med Gud på ett extra nära sätt.

Det är så för oss också. Jesus varnar för ”svamliga” böner. Ord med knäppta händer utan att hjärtat är med tycker inte Gud om. Uppriktig, äkta bön vill Gud ha. För i den bönen är vi ju samman med Gud. Och då ger Gud fin-fina ”saker”. Kanske inte en ponny eller en cykel som du tjarar om jämt. Men när du småpratar eller ber till Gud, så kan det kännas som att Gud tar dig upp i sitt goa knä, klappar om dig och viskar i ditt öra: Du tjejen/killen du är toppen. Jag gillar dig, ja, jag älskar dig. Jag vill att du och jag skall vara kompisar alltid.

Under tiden som Gud och du umgås så och pratar med varandra, håller Gud in en mängd glädje, trygghet och frid i ditt hjärta. Du får sådant som ingen annan kan ge och som är bättre än allt annat. Kanon!

Stig Ekelund