

# Vägen genom Bibelns böcker

Svar till Lukasevangeliets frågor:

**1. Vad tror du det betyder att Jesus växte i välbehag inför Gud och människor?**

(Luk 2:41-52)

Att vara till välbehag för någon betyder att vara till glädje för någon, att göra någon nöjd och belåten, att göra någons vilja ...

Det står att Jesus alltid var lydig mot sina föräldrar. Jesus bröt heller aldrig mot Guds (sin Fars) vilja. Allt Jesus tänkte, gjorde och sa var helt perfekt och fullkomligt.

**2. Vem är din nästa och vad betyder nästa?** (Luk 10:25-37)

Nästa betyder medmänniska och din och min nästa är alla människor vi har runtomkring oss, våra grannar, klasskompisar. Inte bara de vi känner eller vet vem det är, utan alla människor, både nära och långt borta. Tiggaren utanför affären, människor i andra länder ...

**3. Jesus säger till Marta att bara ett är nödvändigt. Vad menar Jesus?** (Luk 10:38-42)

Det finns mycket som är viktigt och nödvändigt, som t ex mat, kläder, vänner, att få vara frisk. Men djupast sett är det enda nödvändiga och det allra viktigaste att tro på Jesus och tillhöra honom. Jesus ville påminna Marta om att prioritera Jesus, att lyssna till honom och vara med honom.

**4. Varför blev folket förargade över att Jesus ville hälsa på Sackeus?** (Luk 19:1-10)

Sackeus var en tullindrivare, dvs han drev in skatt till romarna och det var vanligt att de tog för mycket betalt och stoppade det i sin egen ficka. Därför var tullindrivarna föraktade av folket i Israel och folket gillade såklart inte att Jesus ville umgås med en sådan person.