

# Lösenord

- Lösenord! Lösenord?
- Hmm. Vilket kan det vara?
- Det vet du väl?!
- Är det samma som vanligt?
- Ja!
- "Björnen äter morötter."
- Ja! Varsågod att passera!

Ibland när vi leker använder vi lösenord. Men annars också. Mammans telefon har säkert ett lösenord. Pappas dator likaså. Kanske du också har lösenord till något. Vi använder dem på skoj, men ibland är det jätteviktigt med lösenord. Till exempel när man är ute på ett viktigt spionuppdrag.

Jesus använde faktiskt också lösenord. Jesus visste om att han skulle dö i Jerusalem när han gick upp dit. Men det var några saker han måste klara av innan. I Gamla testamentet hade Gud sagt att den utlovade kungen, Messias, skulle komma till Jerusalem på en åsna. Det var ett bevis för att han var Messias. Nu måste Jesus uppfylla det som Gud lovat för att folket skulle förstå att han var den riktige Messias. Men det fanns ganska många som inte gillade Jesus. De försökte på alla sätt lägga hinder i vägen för Jesus. Så vad gör Jesus för att hans plan att uppfylla Guds löften i Gamla testamentet inte ska bli hindrade? Jo, i all hemlighet kontakter han några vänner i en by lite utanför Jerusalem. Vilka Jesus kontaktade var så hemligt att evangelisterna inte ens efteråt berättar för oss vilken by det var. Vad bad Jesus sina vänner om? Jo, att de skulle ha en åsna i beredskap för honom. Han gav dem också ett lösenord. Om någon kom och frågade efter åsnan skulle de fråga varför de tog åsnan. Om det var de personerna som Jesus skickat att hämta åsnan skulle de få rätt lösenord.

När det var dags att visa alla vem han var gav Jesus instruktioner till två av sina lärjungar att gå till byn där åsnan fanns och säga det lösenord som Jesus gav dem. De gick dit och hittade åsnan. De som stod där (Jesus hemliga vänner) frågade varför de tog åsnan. "Herren behöver den", svarade de. Då fick de ta åsnan. "Herren behöver den". Det var lösenordet som Jesus hade avtalat med sina vänner och det som han gav till sina lärjungar. Jesus fick åsnan och kunde rida in i Jerusalem som Gud hade lovat. Och mycket folk samlades där Jesus red fram och jublade över att Messias äntligen hade kommit.

Ibland behöver de som tror på Jesus ha hemligheter och använda lösenord. Om man bor i ett land där man inte får tro på Jesus använder man lösenord för att få komma in på en hemlig gudstjänst.

Du kanske också har Jesus- hemligheter som du bara vill tala om för dem som tror på Jesus. Det kan man behöva ha. Jesus och lärjungarna hade också hemligheter.

Daniel Johansson



