

# Miss inte festen!

Det skulle bli stor fest i hemliga klubben. Alla medlemmarna hade pratat om det länge. De var tio stycken. Elva om man räknade med Patrik som var ledare. De hade planerat, städat och förberett allt. Nu var det bara det sista kvar och det var det som var allra mest spännande. Patrik skulle ringa, vilken kväll som helst, och säga att nu fick de komma direkt. Det gällde att vara beredd! Tänk om man skulle missa det roliga!

Det fanns ett krav för att få vara med. Det var att ha klubbkepsen på och en fungerande ficklampa med. Alla väntade på att telefonen skulle ringa.

Så en kväll ringde Patrik till alla och sa att nu fick de komma. Alla smög tysta till kojan där de skulle hålla till. Vad spännande! Vilken fest det skulle bli! Patrik kollade allas kepsar och ficklampor. Men vad nu? Fem av pojkarna hade glömt att kontrollera att deras batteri i ficklampan fungerade. Vad skulle de göra? De funderade på om de kunde låna någon annans batteri, men det gick ju inte och det var för sent att gå och köpa i affären.

De fem pojkarna fick gå hem med lamporna som inte ville lysa och det fick bli klubbfest utan dem.

– Varför tänkte vi inte på att kolla batterierna? sa de till varandra när de gick hem.

De tio jungfrurna i Matteusevangeliet (25:1-13) var också bjudna till fest. De var bjudna på ett bröllop. Men brudgummen som de väntade på dröjde och alla somnade. Plötsligt, mitt i natten, ropade någon: Brudgummen kommer! Då hade lamporna hunnit slockna och bara de som hade olja med sig så att de kunde fylla på sina lampor fick komma in på den stora bröllopfesten.

Vi är bjudna till den stora festen med Jesus i himlen. Jag har också fått en lampa av Gud. Lampan som jag har fått är tron genom Bibelns ord. Lampan lyser på min väg genom hela livet. Batteriet till min lampa laddar jag när jag tror på Jesus och ber att han ska vara med mig. Då är jag beredd när Gud kallar till den stora festen i himlen.

Bodil Månsson