

Vägen genom Bibelns böcker

Svar till frågorna från Hebreerbrevet:

1. Varför kan Jesus hjälpa oss i allt? (Hebr 2:17-18, torsdag v.14)

Därför att Jesus var en människa precis som vi (men utan synd). Han vet vad det är att vara hungrig, törstig, trött, att bli lockad till synd etc. Då Jesus vet hur det är att vara människa, förstår han oss och har medlidande med oss. Därför vill han också hjälpa oss och ge oss sin kraft och seger.

2. Vad tror du det betyder att förhärda hjärtat? (Hebr 3:7ff)

Om man slår upp "förhärda sig" i en ordbok, står det "göra sig hård eller okänslig". Och i bibelversen står det: *Idag, om ni hör han röst, förhärda inte era hjärtan*. Bibeln varnar oss alltså för att göra oss hårda eller okänsliga mot Guds ord, varnar oss för att strunta i det vi hör och inte låta det påverka oss.

3. På vilket sätt är Guds ord levande och verksamt? (Hebr 4:12-16, måndag v.15)

Det är levande och verksamt så att det kan tränga sig in i vårt innersta. Vi kan inte gömma något för Gud, inte något vi sagt, tänkt eller gjort. Han ser och vet allt. I möte med Guds ord upptäcker vi att har syndat (brutit mot Guds vilja). Men det stannar inte där. Läs vers 14-16 igen. När vi upptäcker att vi har syndat får vi frimodigt, utan att vara rädda, gå till Jesus och säga som det är, bekänna att vi har syndat, och ta emot Guds nåd och förlåtelse.

4. Vad är tro? (Hebr 11:1)

Tro kan förklaras och beskrivas på många sätt:

- Tro är att lita på något, att vara säker på att något är sant.
- Tro är att komma till Jesus, att ta emot Jesus och hålla sig till honom.

Här i Hebreerbrevet förklaras det så här: *Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.*

Hur skulle du beskriva din kristna tro?