



KNEPIGA FRÅGOR

Vad är dopet?

Svarar gör:
Dr. Daniel Johansson

Hela fyra gånger berättar Bibeln om hur det gick till när Jesus döptes, en gång i vart och ett av de fyra evangelierna. Evangelierna berättar inte alltid samma saker. Lukas tar fram vissa händelser och Johannes andra. Till exempel berättar bara Matteus och Lukas om hur det gick till när Jesus föddes. Att alla evangelierna berättar om Jesus dop betyder att det var något alldeles särskilt viktigt.

När vi tänker på Jesus liv tänker vi kanske i första hand på alla undren han gjorde, eller liknelserna han berättade, eller hans död och uppståndelse. Men precis som alla evangelierna berättar om Jesus död och uppståndelse berättar alla om hans dop.

Då måste vi fråga oss vad det är som så viktigt med Jesus dop. Det finns flera svar på den frågan. Det visar att Jesus precis som många andra judar lät döpa sig av Johannes döparen. Det visar att den Helige Ande på ett särskilt sätt kom över Jesus och markerade att han var den Messias som Gamla testamentet förutsagt skulle komma. Men det allra viktigaste



skälet var nog att det visar att Jesus själv lät göra det som han sedan bestämde att varje människa som vill vara hans lärjunge behöver göra. När Jesus gav lärjungarna i uppdrag att gå ut och missionera i världens sader han att de skulle döpa människorna och lära dem att hålla allt vad han befallt dem (Matteus 28:18-20). Det betyder att för att vara en kristen behöver man vara döpt. Nya testamentet har därför ganska mycket att säga om vad det innebär att vara döpt. Den här gången ska vi ta fram några saker som vi kan lära oss av Jesus dop.

Vilka som är med: När Jesus står i vattnet i Jordan berättas att det fanns två mycket speciella gäster. Den Helige Ande visade sig som

en duva och kom över Jesus. Och så hördes en röst: *Du är min älskade Son*. Det var Jesus himmelske Fader som talade. Fadern, Jesus, som kallas för Sonen, och den Helige Ande var alltså närvarande. De tre personer som vi kallar för Treenigheten. När Jesus lär lärjungarna att döpa säger han att de ska döpa i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn! Det betyder att de tre som var närvarande vid Jesusdopet också är närvarande när någon döps nu för tiden. Det är ganska fantastiskt! Det finns tre osynliga gäster. Ja, man kan till och med säga att det är Gud själv som döper, fast Gud tar hjälp av prästens eller pastorns händer.

Doppresenterna: Två saker som vi redan nämnt händer när Jesus döps. Den helige Ande visar sig och kommer ner över honom och ser ut som en duva. Det andra han får höra är att han är Guds älskade Son. Man kan säga att de här två sakerna är de två presenter varje människa får när han eller hon döps. Petrus säger i sin predikan på Pingstdagen att den som döps får den Helige Ande som gåva (Apg 2:38). Det är därför en del kyrkor han en duva som hänger över dopfunten (där man döper). Den andra gåvan är att man adopteras och blir ett Guds barn. För precis som Jesus fick höra att han var Guds älskade Son blir den som döps Guds älskade barn, Guds älskade son eller dotter.

Tänk vad fantastiskt! Du som är döpt hade tre väldigt speciella gäster vid ditt dop och du fick två fantastiska presenter! Vad kan vara större än att få vara barn till hela universums skapare och veta att han älskar dig?!

Inskickade frågor

Hur gammal är Jesus i himlen?

När Jesus levde här på jorden blev han äldre för varje år som gick. När han dog och uppstod var han var i 30-årsåldern. Men han fanns innan han föddes på jorden och har alltid funnits. Därför kan man nog säga att han inte har någon ålder. Det är möjligt att han i himlen ser lika gammal ut som när han lämnade jorden vid himmelfärden.

Var fanns Jesus innan han föddes på jorden?

I vår trosbekännelse bekänner vi om Jesus att han är "född av Fadern före all tid". Det betyder att Jesus fanns med Gud Fader före skapelsen. Han och den Helige Ande var med när jorden skapades och har varit verksam i mänsklighetens historia långt innan han föddes på jorden.

