



# KNEPIGA FRÅGOR

## Varför blir inte alla räddade?

I Bibeln förklarar Gud många saker för oss som vi inte skulle veta någonting om om han inte sagt det till oss i Bibeln. En sådan sak är vad som händer när människor har dött. I Bibeln får vi veta att vissa människor då kommer att få leva med Gud i himlen. Vi får också veta att anledningen till att vissa kommer att få leva med Gud i himlen är att Jesus har dött på korset. Om Jesus inte hade gjort det hade ingen kunnat komma dit. Man brukar säga att "Jesus har frälst" dessa människor. Att "frälsa" någon betyder att man räddar någon. Men i Bibeln kan vi också läsa att alla människor faktiskt inte kommer till Gud i himlen, utan till helvetet. Helvetet beskrivs som en riktigt hemsk plats dit man inte vill komma. När man läser om detta i Bibeln eller hör någon berätta om det kan man kanske undra varför inte alla människor blir frälsta till himlen. Det är dessutom hemskt att tänka på att inte alla kommer dit.



Svarar gör:  
Henrik Andersson

Det allra första som vi behöver komma ihåg då vi funderar på denna svåra fråga är det som står i 1 Timoteusbrevets andra kapitel. Där står det: "...Gud, vår Frälsare [...] vill att **alla** människor ska bli frälsta..." Gud vill att alla människor ska räddas. Men varför blir inte alla människor räddade, om nu Gud vill det? I Bibeln får vi veta att vissa människor blir inte frälsta eftersom de inte vill bli frälsta. De tror att de klarar sig utan Jesus.

Man kanske kan förstå detta bättre med hjälp av en liknelse. Tänk dig att några människor har lidit skeppsbrott och nu ligger och sprattlar och försöker simma så gott de kan långt ute i havet. Men de är mitt i en ocean och de kommer aldrig att kunna simma in till land. Plötsligt så kommer det en stor båt emot dem. Från båten kastas det ut livbojar. Dessa livbojar hamnar på dem som ligger ute i vatt-

net och håller på att drunkna. Nu kan de sluta att försöka simma själva och bara låta den som är i båten dra in dem. De är räddade! Men, så är det några som bestämmer sig för att de ändå tänker klara sig själva så de kastar av sig livbojen. De vill inte bli räddade. De tror inte att livbojen behövs.



Ungefär så är det med oss människor och Jesus. Alla vi människor är som de som ligger och sprattlar och försöker simma ute i havet. Om ingen räddar oss kommer vi inte att klara det. Men så kommer Gud. "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv." (Joh 3:16) Jesus är livbojen. Han kommer till oss och om vi låter honom få ta hand om oss så blir vi räddade. Men vissa människor kastar bort Jesus. De tror inte de behöver honom utan kan klara sig bättre själva.

Låt Jesus därför få vara din livboj. Tro på att han kommer att rädda dig. Han är den ende som kan ta oss till himlen. Och berätta det för andra så att de också litar på Jesus och blir räddade.

## Inskickade frågor

### Varför var just Mose och Elia med Jesus på förklaringsberget?

Det kan finnas flera anledningar till att det var just Mose och Elia. De hade både talat med Gud och tagit emot budskap från Gud på berget Sinai. Både Mose och Elia förknippades med två viktiga saker i Gamla testamentet: lagen och profeterna. Mose fick tio Guds bud från Gud och Elia ansågs som representant för profeterna (Matt 17:10-12, Matt 27: 47,49). En tredje anledning kan vara att Elia blev upptagen till himlen utan att dö och på Jesus tid trodde man att det skett med Moses också eftersom ingen visste var han blivit begravnen.

### Hur visste Petrus att det var Mose och Elia som var på förklaringsberget?

Varken Petrus, Jakob eller Johannes hade kunnat träffa Mose och Elia tidigare. De hade dött för länge sen. Det är inte heller troligt att det fanns några porträtt på dessa gudsmän så att apostlarna kunde känna igen dem. Den enklaste förklaringen är att de så vilka de var eller att det framkom i Jesus samtal med dem.



Har du någon knepig fråga du går och funderar på? Skicka den till Droppen! SMS:a 0722457707

