



KNEPIGA FRÅGOR

Var föddes Jesus?

Josef kommer med en höggravid Maria fram till Betlehem. Maria ska precis föda så det är bråttom att hitta någonstans att bo. De knackar förtyvlat på i diverse värdshus, men överallt är det fullbelagt på grund av den pågående skattskrivningen och värdshusvärdarna avvisar dem. Josef hittar till slut ett stall som de kan ta sin tillflykt till. Josef gör iordning en plats för Maria som strax därefter föder det lilla Jesusbarnet. Så brukar berättelsen om Jesus födelse dramatiseras i julspelet. Men är det verkligen så Bibeln, närmare bestämt evangelisten Lukas, beskriver saken?

Anledningen till att man ofta tänker sig att Jesus föddes i ett stall beror på två saker. För det första att det står att Maria lade Jesus i en krubba efter att hon fött honom. Man utgår ifrån att judarna på Jesus tid hade det som vi här uppe i Norden, nämligen att människor och djur bor i olika hus,



i hus respektive stall. Men på Jesus tid bodde djuren normalt i samma hus som människorna! Den andra saken är att man inte riktigt vetat hur man skulle översätta ett grekiskt ord, "katalyma". Man har ofta översatt det med

Svarar gör:
Daniel Johansson

"härbärke" eller "världshus". Men när Lukas återger Jesus liknelse om den barmhärtige samariten och hur han för den slagne mannen till ett värdshus, den tidens motell, använder han ett annat ord än "katalyma" (Luk 10:34).

Däremot kallar Lukas platsen där Jesus firar påskmåltiden med sina lärjungar för "katalyma" (Luk 22:11). Lukas säger alltså att Jesus inte föddes i samma typ av rum som han firade den sista måltiden med sina lärjungar! Man tror att ordet "katalyma" avser det gästrum som kunde finnas på taket på ett hus, ett mindre eller större rum på andra våningen.

Så vad hände? Jo, Lukas berättar att Maria och Josef redan var på plats i Betlehem när det var dags att föda (se Luk 2:6)! Troligen hade de tagit in hos någon av Josefs släktingar, kanske hans föräldrar. De fick bo i gästrummet, men det var för litet för att en förlossning skulle kunna äga rum. De som skulle hjälpa till fick troligen inte plats. Istället fick Maria föda i vardagsrummet i husets första våning som angränsade till djurens avdelning i huset. Och efter födelsen lade Maria Jesus i den krubba som skilde människornas del från djurens. Så fick Jesus sin första säng i djurens halm. Hela jordens kung lindades in i några tygstycken och lades i djurens foderkrubba istället för att



bli klädd i vackra barnkläder och läggas i en gyllene vagg! Men att det blev så gjorde att det fanns något som utmärkte det nyfödda barnet och som herdarna kunde leta efter. När de lite senare skyndade till Betlehem visste de vad skulle fråga efter när de knackade på dörrarna (Luk 2:15-16). Ängeln hade sagt att det nyfödda kungabarnet låg i djurens foderkrubba. Det fanns ingen risk för att de skulle blanda ihop det med något annat barn som eventuellt fötts vid samma tidpunkt!



Inskickade frågor

Varför rider Jesus i Jerusalem på en åsna både påsk och advent?

Jesus red in i Jerusalem vid ett tillfälle, några dagar innan påsken då han dog och uppstod. Kanske var det just en söndag. Det är därför helt naturligt att läsa om hur Jesus rider in i Jerusalem just på söndagen innan påsk. På grund av att lärjungarna viftade med palmer vid detta tillfälle kallas söndagen för Palmsöndag. Anledningen till att man också läser om hur Jesus rider in i Jerusalem på Första advent är att man på den första söndagen i kyrkoåret, kyrkans nyår, firar att Jesus är kung över sitt rike. Jesus rike kallas för Nåderiket eller Kyrkan. Ungefär som när man lägger ut röda mattan för vår kung när han kommer och sjunger Kungssången, lade lärjungarna mantlar och palmer på vägen framför Jesus och sjöng Hosianna!



Har du någon knepig fråga du går och funderar på? Skicka den till Droppen! SMS:a 0722457707