

ELINA GISELSSON:

Krister tryckte sig ännu närmare mamma.

- Tjuren jagade runt mig överallt, snyftade han och torkade bort en tår från kinden.

Mamma hann inte svara förrän prästen utropade:

- Nämen? En förlorad son?

Han drog på smilbanden och samlade ihop sina papper som han hade på predikstolen.

Krister lyfte på ena ögonbrynet och glömde med ens bort tjuren som stod och skrapade med ena hoven i gruset utanför. Vad menade prästen med "en förlorad son"? Han blev rädd och drog upp axlarna till öronen, var alla arga på honom? Prästen log uppmuntrande mot Krister och sa:

- Så kan det gå när man smiter och tror att man kan klara sig själv! Precis som den förlorade sonen i bibeltexten gjorde.

Krister knäppte försiktigt av sig hjälmen och vågade varken titta prästen eller någon annan i ögonen. Han förstod nu vad prästen hade menat med den förlorade sonen, det var Krister själv! Han skämdes så mycket och önskade att han kunde sjunka genom marken.

Då sladdade det in en bil på parkeringen och det blev alldeles tyst i kyrkan. En svettig man i ett tunt linne och röda shorts klev ur bilen. Han hade med sig ett släp där det med stora bokstäver stod: TJURSLAKTERI.

Han höll i ett stort rep och började sakta smyga sig mot tjuren, men tjuren började frusta och förberedde sig för att stänga mannen.

Folket i kyrkan rusade ut för att hjälpa till, men många sprang tillbaka av rädsla. De som var kvar ute började omringa tjuren. Krister och mamma reste sig upp från bänken och gick närmare ett fönster där de fick god sikt över vad som hände där utanför. Efter mycket springande fram och tillbaka lyckades de tillslut trä det tjocka repet över tjurens huvud. Krister pustade tacksamt ut och tyckte det var skönt att faran var över. Tjuren fördes in i släpet och människorna ute på parkeringen började strömma in i kyrkan igen.

- Förlåt att jag rymde, mamma. Jag ska aldrig göra det igen! viskade han och drog en djup suck.

- Det tror jag nog, min återfunna son, sa mamma glatt och kramade om honom hårt.

ALBIN FJERTORP:

Krister berättar för sin mamma om tjuren. Då går mamma fram och lånar mikrofonen. Hon berättar om den arga tjuren. Folket i kyrkan blir rädda, men pastorn säger: vi ber till Gud att tjuren ska bli fångad. Det vill folket.

Strax därefter får djurtransportens chaufför en idé. Han kommer på att han ska hämta ett rep som hänger i ljuskronorna inne i kyrksalen. Han tar med en kniv och en stege och går in i kyrksalen. Där klättrar han upp för stegen och skär av ett repen. Sen gör han ett lassos av repet. Han går mot baddörren. När han öppnar den står tjuren där!

Han kastar sitt lassos mot tjuren, men han missar. Andra gången träffar han runt tjurens hals! Han binder sen fast repet ordentligt i ett träd. Sen går han in i kyrkan igen. Han berättar för folket att han har fångat tjuren. Folket blir glada och pastorn säger: tack gode Gud! Men då hörs ett högt ljud från tjuren. Pastorn tittar ut genom ett fönster och ser att tjuren slitit sig loss. Då säger pastorn att de får be till Gud igen. De ber att Gud ska se till att tjuren fångas igen.

Strax därefter går chauffören och hämtar slaktbilen eftersom han fått en idé. Han ska slänga in en bit kött i slaktbilen! Det gör han och då springer tjuren direkt in i slaktbilen. Sen låser chauffören dörrarna med tio hänglås och kör i väg till slakteriet och slaktar tjuren.

Några veckor senare får alla i kyrkan smaka på nötstek. Det blir en god middag för alla!

EBBE EK:

Tjuren stod fortfarande kvar på gatan utanför lokalen.

"Mamma!", sa Krister, "förlåt för att jag rymde bort från er idag."

"Krister!?" utropade mamma, "vad har du gjort hela eftermiddagen?"

Pastorn hade helt kommit av sig i sin predikan efter att Krister helt plötsligt skutat in i foajén.

"Jaha, nu kanske vi kan fortsätta" sa han. Men så sneglade han lite åt Eva och Krister

"Ni kan sätta er ute i entrén och prata", sa han. Det gjorde de.

Ute i entrén sa mamma: "Det var bra att av dig att be om förlåtelse, det kan vara svårt."

"Ja", sa Krister.

"Ska vi lyssna på vad pastorn säger?", sa mamma.

Tankarna snurrade i huvudet på Krister. Tjuren stod kvar och det var lite svårt att höra.

Men han hörde pastorn läsa:

"Det kan vara svårt att tro på Gud, men man skall inte ge upp, hur svårt det än kan vara."

Men...tjuren!

Utanför dem stod en vilt stångande tjur! Som om det inte vore nog så började alla i kyrkan nu gå ut. En nästan blind farbror i grön kavaj och randig toppluva började gå ut. Plötsligt riktades alla blickar mot honom och tjuren som...inte gjorde något. Inte något ALLS!

Två veckor senare visade det sig att tjuren hade en sjukdom i spensätet och måste äta ikapp 2,5 kg/dag, annars kan han dö. Ytterligare någon vecka senare blev han frisk, men kan då på grund av sin ålder.

Allt detta visste Krister.

-Undra hur det är att leva i himlen, tänkte han.

CARLA BIRGERSSON:

- Krister! Vad har hänt? Frågade hans mamma Eva förvånat.

Krister berättade om tjuren för hans mamma och sedan började han gråta. Hans pappa frågade om tjuren var kvar och Krister nickade till svar. Kristers pappa ringde till slaktaren och berättade att tjuren var utanför kyrkan. När han hade pratat klart berättade han att slaktaren var på väg, men att de skulle ta ett tag innan slaktaren kunde hämta tjuren. När alla var lugna igen fortsatte predikanten med sin predikan. Han läste bibeltexten om den förlorade sonen igen, och den handlade om en man som hade två söner.

En dag hade den yngre av sönerna bett om att få sin del av arvet istället för att vänta på att hans fader dog. Fadern gick med på det och delade sig egendom mellan de två sönerna. Den yngre sonen reste iväg och gjorde slut på sina pengar. Då drabbades landet av hungersnöd och sonen blev anställd för att vakta grisar. Till slut var sonen så hungrig att han bestämde sig för att gå hem. Han tänkte att han kanske kunde bli tjänare åt hans far. När han kom hem blev hans far så glad att han ställde till med fest för att hans son var hemma igen. När predikan var slut frågade pastorn om det var någon som ville dela ett vittnesbörd, och då gick Kristers mamma fram.

- Jag vill dela en händelse med er som hände idag, sa hon. Krister ville inte följa med till kyrkan idag så han rymde hemifrån, men när han mötte tjuren kom han hit, till Gud, eftersom han kände sig trygg här. Det är ett bra exempel på den förlorade sonen. När Krister rymde hemifrån var det som när den yngre sonen åkte iväg. När Krister mötte tjuren kom han tillbaka till Gud, precis som sonen kom tillbaks till sin far.

Sedan gick Kristers mamma och satte sig, och gudstjänsten fortsatte som vanligt. När gudstjänsten var slut hade slaktaren hämtat tjuren, så alla kunde komma hem tryggt. När familjen Oscarsson kom hem hade de en stor festmåltid, och Krister ville aldrig mer rymma hemifrån.